

”דף מן השמים“ \\\ פרסק עדת תימן מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט”א \\\ מאת: דן כהן.

בשבועות האחרונים שמתי לב לתופעה חדשה בכתי המדרש בעיר בני ברק. דפים של ספרי ברסלב כמו: ספר המידות, ליקומי עצות מכוורות, אשר כנחל, פעולת צדיק ועוד מונחים על שולחנות בכתי מדרש רבים בעיר התורה והחסידות.

לא מדובר בצילומים מהספרים הקדושים אלא בדפי הספרים עצמם. לא ידעתי מי עומד מאחורי הפצת דפים אלו? ומדוע הוא עושה כך?

בשבת האחרונה לאחר תפילת מוסף נפתרה התעלומה. ניגש אלי בחור ישיבה ליטאי וסיפר לי סיפור ישועה אישי:

שבת שלום, דן. בחודש אב נסעתי עמך בנסיעה המאורגנת ליבנאל, היו לי הרבה מניעות להגיע, ובפרט שלא היה לי כסף לשלם על הנסיעה, למרות זאת התגברתי על הכול ונסעתי כי רציתי לסיים ספר תהילים על ציונו של הצדיק ולזכות בישועה.

ברוך ה', ובסייעתא דשמיא זכיתי להתארם לפני כשלוש שבועות. קראתי תהילים וזכיתי לישועה. אבל לא רק תהילים... אני גם עשיתי עוד משהו. מצאתי ספרי חסידות ברסלב פגומים בגניזה, והחלטתי לקחת את הספרים לפרק אותם לדפים בודדים ולהפיצם בכל בתי המדרש בבני ברק.



כחודש אב נסעתי עמך בנסיעה המאורגנת ליבנאל, היו לי הרבה מניעות להגיע, ובפרט שלא היה לי כסף לשלם על הנסיעה, למרות זאת התגברתי על הכול ונסעתי כי רציתי לסיים ספר תהילים על ציונו של הצדיק ולזכות בישועה.

ברוך ה', ובסייעתא דשמיא זכיתי להתארם לפני כשלוש שבועות. קראתי תהילים וזכיתי לישועה. אבל לא רק תהילים...

אני גם עשיתי עוד משהו. מצאתי ספרי חסידות ברסלב פגומים בגניזה, והחלטתי לקחת את הספרים לפרק אותם לדפים בודדים ולהפיצם בכל בתי המדרש בבני ברק.

תראה, היום אנשים מתעצלים לפתוח ספר שלם וללמוד בו, אך בדפים בודדים כל אחד מסתקרן לדעת מה כתוב... ומעיינים בהם...

מידי שבוע אני מפיץ דפי חסידות בכתי כנסת רבים. גם בכתי מדרשו של פרסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט”א שמתי דפים. לבית מדרשו של הפוסק קוראים “פעולת צדיק” ולכן בחרתי לשים שם דפים מהספר “פעולת צדיק” (זה ספר שכתבו הצדיק מיבנאל על חייו ופועלו הקדוש של רבי נחמן מברסלב). לאחר מעשה התבררה לי עובדה מאוד מעניינת.

הרב רצאבי שליט”א בשיעורו המרכזי במוצאי שבת שאל שאלה, האם נמצא מקור לעניין שלא לשים את ראש המיטה כלפי דלת הדר השננה?

ואחד האברכים, הרב אלעזר הגיבי שליט”א מצא דף בכתי המדרש מהספר “פעולת צדיק” והביא אותו לרב רצאבי שליט”א. הרב עיין בדף ואורו עיניו כי מצא בו תשובה לשאלתו.

שיעוריו של הרב רצאבי הנמסרים במוצאי שבת מוקלדים ותלמידיו מוציאים חוברות משיעוריו ומחידושו. כך מצאנו את הדברים בחוברת “שערי יצחק” (פרשת כי תבא התשע”ט עמוד 21):

אמר רבינו הקדוש: רצייתו שהעניין שלי יתפשט בלבוות האנשים המתמידים בעבודתם כאנשי ליטא!! (שייזו שרפי קודש ז”ב, סימן ז”ר)