



## כתבה ראשונה

# מעט מזער מהאור שמאיר בעיר

כשעה. תוך כדי שיחתנו שהתקיימה בסלון, בנו הקטן בגיל שלוש בערך שיחק במטבח והרעיש מעט. אמר לנו אביו "אתם רואים, זה ילד של ארץ ישראל", כוונתו היתה שהרעש שעושה הילד לא היה מציאותי בתימן כי הילדים שם היו מחונכים ולא מרעישים כלל כאשר מגיעים אורחים.

יגמר הדיו ותכלה היריעה ולא נספיק לכתוב על אבותינו הקדושים יהדות תימן המפוארה, אך די בזה מעט מן המעט להבין היכן אנו כיום עומדים ביחס לאבותינו הקדושים והתמימים, אם בגשמיות ואם ברוחניות, המרחק הינו עצום, על אף שכל זאת היה עד לפני שבעים שנה וחלקם אפילו עוד חיים בינינו.

לחנך לכל זאת לא נצליח אם נמשיך לחנך באופן שהיה קיים עד השנים האחרונות, אף אם נשאף לזאת. מתי כן נוכל להתקרב באמת להגיע לתוצאות טובות ואמיתיות, רק כאשר נקים לנו מוסדות החל מהגנים עוד שהילדים רכים, ואח"כ ת"ת וישיבות, בתי חינוך וסמינרים לבנות, שבהם יתחנכו וילמדו הטף והילדים מי היו אבותינו ואמותינו הקדושים והטהורים, סיפורים ומעשיות, דרך ארץ, הלכות והליכות, אהבת תורה ומסירות נפש עליה, יראת שמים טהורה וצרופה ללא שום סייגים בתוכה, רק אז נראה בעזיה"ת פירות.

אך בשביל להבין זאת היטב, צריכים אנו להסביר מעט מזער מה יש כ"כ הבדל בין עדת תימן לשאר העדות, שעליה התבטא מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל ע"י שליח (השם שמור במערכת) לאחד מראשי העיר "תאמר לו שקודם ידאג למוסדות של עדת תימן הם קודמים לכל עדה אחרת", אך על כך נכתוב אי"ה בשבוע הבא.....

שאלה: איך אוכלים סופגניה? תשאלו את תלמידי 'עטרת חיים'!

הרבה פונים ומבקשים, שואלים ודורשים בשאלות רבות ומגוונות, ענייניות ומעניינות, את מנהל מוסדות ת"ת "עטרת חיים" לבני תורה ק"ק תימן הרב אליהו נהרי שליט"א בנושאי הקהילה התימנית בארצנו הקדושה בכלל ובעירנו אלעד ת"ו בפרט. וכן חשיבות הקמת מוסדות לקהילה התימנית, גנים, ת"ת, ישיבות, ועוד.

הרב אליהו נהרי היה חפץ מאד להאריך, היות ונושאים אלו חשובים מאד בעניינם. אך מחמת שארוכים הם מאוד מלפרטם, על כן נבצר ממנו להאריך כאן ועל קוצו של יו"ד התחיל לכתוב בקיצור נמרץ והנה זה לפניכם: מי שהכיר את זקני וחכמי תימן, אנשים ונשים, הבין היטב את הפסוק "מזקנים אתבונן". כשאנו אומרים "הכיר" אין הכוונה "ראה" אלא ידעם והכירם מתוכם מי ומה הם באמת, כי ענוותנותם הטעתה רבים וטובים ואפילו תלמידי חכמים, מסירות נפשם שאין לה אח ורע, יראת שמים צרופה וטהורה, לימוד תורה במסירות רבה מתוך דוחק ועניות קשה, צניעות מרובה שלא נמצאה בשום עדה, הנהגות והליכות, מוסר ודעות, כפי שנמסרו ע"י חכמי הדורות.

לשבר את אוזנינו במה מדובר, אחת הזקנות שהכרתי מקרוב היתה אוכלת עפר בתימן כדי שלא תגווע ברעב. כיום היא גרה בארץ, הקימה משפחה לתפארה ויש לה נינים לרוב בלע"ה כ"י שומרים תורה ומצוות.

קנאתם לתורה היתה לאין גבול ולאין ערוך, גם אם היה מדובר בן משפחתם לא חתו ומיחו במי שצריך. הכבוד והעזרה לזולת, חינוך הבנים, היה חלק בלתי נפרד מהם. בכל מקום ובכל פינה פקחו עיניהם לבל יהא פרץ וצווחה. להבין מעט במה מדובר הייתי לפני כ-15 שנה עם בן משפחה אצל אחד מעולי תימן שהתגורר רק כמה שנים בארץ ושוחחנו עימו בביתו

